

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden



Postbus 907

7301BD Apeldoorn

☎: 071-8870183

«hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam»
«Adres»
«Postcode» «woonplaats»

Leiderdorp, september 2011

Nieuwsbrief 2011-2

Na de vakantieperiode is het weer tijd om de tweede Nieuwsbrief van het jaar te verzorgen.

Eerst enkele mededelingen.

Helaas zijn er in de afgelopen twee jaar weer enkele leden ons ontvallen. Dit zijn: K.C. Eldering, Mw. G.H. van Duijn, het echtpaar J.A.J. de Klerk, C.M. Witsenburg en recentelijk B.A.R. Rijke en C.J.K. van Latensteyn. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

In de loop van vorig en dit jaar zijn er weer enkele oud collega's en hun partners toegetreden. Dit zijn: Partner C. Dietz, partner J.F. Harwig, R. Jansen met partner, L. Kralt-de Jong met partner, C.v. Leeuwen met partner, J. Salomons met partner en F. Serlier met partner. Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden op 20 april j.l.

Het is woensdagmorgen 20 april. Het voorjaarszonnetje is mild en onze bus nadert met een vaartje van 100 het snelwegenknooppunt Prins Clausplein bij Den Haag. Chauffeur Theo moppert een beetje op een Duitse toerist die niet goed weet welke baan hij zal kiezen. Om de twijfelaar te helpen schuift Theo op naar de baan richting Rotterdam. Wij gaan vandaag Amsterdam bekijken, varende en rijdend. Het bestuur van onze post-actievenclub heeft besloten dit jaar dichtbij huis te blijven. Dat is de schuld van de regering die € 18 miljard wil bezuinigen. Onder het motto: alle beetjes helpen, pakt zij de helft van onze subsidie af. Later zou dat weer wat meevallen, maar ondertussen waren de plannen natuurlijk gemaakt. En volgens dat plan gaan we koffie drinken in Houten, een dorpje onder de rook van Utrecht. U kent het vast nog wel. Op 30 april 1999 werd het namelijk landelijk bekend toen een jongedame spontaan bij Prins Claus achterop zijn fiets sprong!

We rijden nog steeds op de baan naar Rotterdam. Vooraan zit de wakkere Willem Groenewegen op het puntje van zijn stoel en waagt het erop. "Theo", vraagt hij voorzichtig, want hij wil geen betweter zijn, "moet je niet de baan naar Utrecht hebben?" Theo schrikt en knikt, kijkt in de spiegel en bereikt nog net voor de onverbiddelijke dubbele strepen het goede spoor.

Met een sierlijke boog rondten we het verkeersplein naar de A12. Theo is weer bij de les en pakt als vanouds zo nu en dan de microfoon om het vrolijk babbelende gezelschap op een bezienswaardigheid te attenderen. Zo wijst hij, aan onze rechterzijde, op de verdwenen paardenrenbaan van Nootdorp. Even later, linkerzijde, ziet onze gids bij Zoetermeer een bezinningsoord. Vanwege de tralies voor de ramen houden wij het op een bajes.



De dames van restaurant De Engel zwaaien ons vrolijk uit. Zouden ze blij zijn dat we weer vertrekken? We hebben de boel toch netjes achter gelaten en de koffie en het taartje waren heerlijk. Als om de tijd te doden rijdt Theo rondjes door de dreven van Houten. We komen ook langs bedrijventerreinen. Ze zijn mooi en ruim. Theo vindt dat enkele panden zelfs het predikaat bezienswaardig

verdienen. We draaien de A27 op, daarna de A12 en pakken dan de A2 naar het noorden. Op weg naar de boot in Diemen zien we veel asfalt.

"We zijn met 57 personen", belt Theo naar de rederij, "en we zijn er rond kwart over twaalf."

Kapitein Otto heet ons welkom aan boord van het schip Caroline. De scheepsmaatjes Wilma en Anita loodsen ons naar de roef waar zij de tafels al gedekt hebben. Mandjes met boterhammen, bolletjes en beschuitjes staan klaar om gesmeerd en belegd te worden. Voor de liefhebbers is er een kroket, maar die is niet bij de prijs inbegrepen.

Op het dek is het zomer.

Een fris briesje doet de dames twijfelen: vestje aan of jasje uit. De zonnebril blijft in ieder geval op en we zwaaien naar de passagiers van andere boten. De oud-collega's genieten; van het weer, van de rivier, van het bier, van de onverwachte vergezichten en... ook een beetje van elkaar. Op zo'n dag, eigenlijk een reünie, heb je het natuurlijk over vroeger en vraag je hoe het toch met die ene, bijna vergeten, collega zal zijn. De



rimpelloze Weesper Trekvaart wordt Gaasp en aan stuurboordzijde passeren we het riviertje Gein. We draaien bakboord het Amsterdam Rijnkanaal op. Hier is het water woeliger, het schip deint af en toe maar zeebenen heb je niet nodig.



Otto heeft het druk met wijzen op bezienswaardigheden.

In Amsterdam, op het IJ, maakt een enorm cruiseschip veel indruk. Over de Amstel varen we, van noord naar zuid, door de stad. We bewonderen de gevels van de historische panden, wijzen naar scheefgezakte en met gras begroeide woonboten. Markante gebouwen, zoals de Hermitage en Carré glijden aan ons voorbij. De kapitein toont ons de Stopera en de

Mozes en Aäronkerk. We passeren veel bruggen. De Caroline kan nergens onderdoor. Daarom fietst een bruggenwachter steeds met haar mee om de bruggen op te halen. Niemand vindt het erg om voor de slagboom te moeten wachten. Toeristen en Amsterdammers wuiven ons vriendelijk toe. Bij de laatste brug laat de bruggenwachter wel erg lang op zich wachten. Op de boot gaat het gerucht dat hij een lekke band heeft.

Nauwelijks afgemeerd in Diemen zet Theo het op een lopen. Hij gaat aan de overkant van de trekvaart een bank binnen om te pinnen. Zijn verklaring dat de kapitein een deel van de rekening liever in contanten wil ontvangen, doet een enkeling de wenkbrauwen fronsen. Ja, het bloed van de belastingambtenaar kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan, ook al is hij al jaren buiten dienst.

De rijtoer door de stad, van zuid naar noord, begint op hetzelfde moment als de avondspits. Theo loodst de bus geroutineerd door de drukke straten. Hij toont ons de plaats waar eens het gras groeide van het Ajax stadion. Nu staan er flinke flatgebouwen. We zien de Stopera en de Mozes en Aäronkerk van de andere kant.



De straten worden smaller en de woonblokken ouder. In de plantsoenen genieten de hoofdstedelingen, zij aan zij, van de laatste zonnestrallen. Theo wil ons iets bijzonders laten zien, iets typisch Amsterdams: een spionnetje. Dat is een kleine spiegel dat je buiten aan het venster hangt zodat je makkelijk kan zien wie er aanbelt. Wij speuren mee. Op de Dam is het een heksenketel.

Stapvoets rijden we langs het Nationaal Monument waar onlangs de asielzoeker Kambiz Roustayi zich in brand stak en dat niet overleefde. Theo noemt het niet. Aan de linkerkant staat het Paleis. We kunnen de gerestaureerde voorgevel niet zien. De kermis staat in de weg.

De lokale wegwijzers maken plaats voor borden met de namen van de nationale bestemmingen. Theo volgt de route naar de A10. Weldra zullen we de hoofdstad verlaten. Plotseling is er tumult in de bus. 'Daar is er één', klinkt het opgewonden. 57 neuzen drukken zich plat tegen het raam, linkerkant. 'En daar nóg een, kijk maar, op drie hoog!' Inderdaad, twee spionnetjes. Theo glimlacht trots, heb ik toch geen onzin verteld, hoor je hem denken.



Het koele aperitief in restaurant De Oude School in Ter Aar, is meer dan welkom. Het is ook nog eens bij de prijs inbegrepen. In 'onze klaslokalen' staan de tafels, keurig aangekleed, klaar. We schuiven het gordijn steeds een stukje verder om de laagstaande zon buiten te houden. We mogen de soep zelf uit de terrines opscheppen. Een enkele soepjurk schept nóg een keer op. Ook het hoofdgerecht en het

dessert smaken voortreffelijk.

We verlaten Ter Aar in de richting van Woubrugge. We steken de Herenweg over en zien de rijzige gestalte van de Leidse meelfabriek al opdoemen. We zijn dichtbij huis. Voorzitter Gerard Kamphorst bedankt Theo voor de bewezen diensten en als blijk van waardering overhandigt hij hem een envelop met inhoud. Gerard hoopt dat we allemaal gezond mogen blijven en volgend jaar weer van de partij zullen zijn. Uw verslaggever sluit zich graag bij deze warme woorden aan.

Jacques van Kesteren

Bestuursvergadering.

Het bestuur zal eind van de maand november vergaderen. Mocht u wensen, opmerkingen e.d. hebben die voor de vereniging belangrijk zijn dan kunt u die aan een van ons doorgeven. Per brief, e-mail of telefoon, maar wel graag voor half november a.s. We zullen deze zaken dan ook in de bestuursvergadering behandelen.

Programma voor de rest van het jaar:

Op woensdag 12 oktober 2011 willen we met u een Stads-en Hofjeswandeling maken in Leiden. Een gids van het Gilde Leiden zal ons het een en ander vertellen. Een gids neemt maximaal 15 tot 20 personen onder zijn of haar hoede, dus als we met meer zijn worden er twee of drie groepen gemaakt.

Het is een wandeling van 1 $\frac{1}{2}$ tot 2 uur die in een rustig tempo zal plaatsvinden (er wordt regelmatig stilgestaan bij bezienswaardigheden).

De verzamelplaats is bij de Burcht in Leiden en eindigt ook daar.

Na afloop van de wandeling gaan we gezamenlijk napraten onder het genot van een drankje in een horecagelegenheid in de buurt (w.s. De Stadthouder op de Nieuwe Rijn).

De gidskosten en een drankje komen voor onze rekening.

U zult op eigen gelegenheid naar de verzamelplaats moeten komen.

We starten om 13.30 uur.

Wij willen graag weten wie er meegaat, daarom vragen wij om even te bellen of te e-mailen voor 5 oktober 2011 als u van plan bent om te komen.

De telefoonnummers zijn: **071-4013619(R.Rijsdam)** of **071-8870183 (G. Kamphorst)** en de e-mail adressen zijn: g.rijsdam@hetnet.nl of gerkam@casema.nl.

De eindejaarsbijeenkomst zal dit jaar ook weer in het chinese restaurant bij de Winkelhof te Leiderdorp plaatsvinden.

De datum hiervoor is: woensdag 14 december van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.

De Plaats: Chinees Restaurant 'De Chinese Muur'

Winkelhof te Leiderdorp

Om alles in goede banen te leiden willen wij graag weten of u wel of niet komt, vandaar dat wij u vragen, onderstaande bon in te vullen en op te sturen voor of op 25 november a.s. of een e-mail te verzenden voorzien van onderstaande gegevens aan: g.rijsdam@hetnet.nl of gerkam@casema.nl.

De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden!

Groeten mede namens de andere bestuursleden,
Gerard Kamphorst



Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst!

Naam..... Tel nr.:

- a. Zal met/ zonder: (doorhalen wat niet van toepassing is) aangemelde partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 14 december 2011. of
- b. Zal met/ zonder: (doorhalen wat niet van toepassing is) niet aangemelde partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 14 december 2011

Voor een niet aangemelde partner dient een bedrag van € 15,- betaald te worden (voor een niet aangemelde partner wordt namelijk geen subsidie ontvangen waaruit de kosten van de kerstlunch voldaan kunnen worden).

Eventueel overmaken op ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.
VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN te Leiden

Inzenden uiterlijk op 25 november a.s. aan:

R.Rijsdam
Kamperfoelieplein 21
2225 RP Katwijk